

Timmerdorp 2016 bijna van start



Over een paar dagen staat het veld weer vol met bouwwerken.

CASTRICUM - Na weer een jaar wachten is het morgenochtend zo ver: de start van Timmerdorp 2016. Er is alweer hard gewerkt om alles klaar te maken voor 225 timmerende kinderen.

In deze krant vind je alle informatie die je nodig hebt voor een weekje timmeren, maar hij is ook leuk om gewoon even door te lezen. Neem hem ook een keer door met je ouders, dan weet je zeker dat je alle belangrijke spullen bij je hebt en dat je weet wat er deze week allemaal gaat gebeuren.

Rust vannacht nog even goed uit, dan ben je morgen helemaal klaar om te timmeren!

10 jaar TiDoCa

TIMMERDORP - Dit jaar is alweer de 10e keer dat de Stichting TiDoCa (TimmerDorp Castricum) het Timmerdorp organiseert. Dat is natuurlijk reden voor een feestje. En dat feestje vieren we deze week natuurlijk graag met zijn allen! Wij hebben al ontzettend veel zin in deze timmerweek, en kijken ontzettend uit naar alle leuke dingen die we gaan doen naast het timmeren. Ik heb nog één vraag voor jullie:
HEBBEN JULLIE ER ZIN IN!?

Verder in deze krant:

Algemeen

Hoe werkt het Timmerdorp nu eigenlijk?

De week

Een overzicht per dag

Extra info

Nog meer Timmerdorp

Voor de ouders

Alles wat je ouders nog moeten weten

pagina

2

pagina

3

pagina

8

pagina

12

Gezien in het dorp: bouwvergunningen

DE LUIFEL - Wie door het Timmerdorp loopt ziet ze overal: bouwvergunningen. Maar waar zijn die nou eigenlijk voor? We vroegen het aan de leiding, in de hoop meer te weten te komen. Dit is gelukt! We kregen uitgelegd dat elke hut een bouwvergunning moet hebben voordat er een verdieping op de hut mag komen. Dit is zodat de leiding zeker weet dat een hut stevig genoeg is. Zonder bouwvergunning mag je namelijk ook niet in je hut naar boven.

Wanneer een hut 'getest' wordt klimt de leiding naar boven en wordt gekeken of je hut stevig genoeg is. Soms is dat niet het geval, en moet je hut eerst steviger gemaakt worden. Hier helpt de leiding je vaak wel bij. Als je hut dan wel stevig en veilig is krijg je een bouwvergunning en mag je een deur halen. Die deur is eigenlijk je dak, of de vloer voor de volgende verdieping!

Ben jij ook iets tegengekomen in het dorp, en weet je niet zo goed wat het is? Kom het dan vragen aan de leiding, zij kunnen je het allemaal uitleggen!

Gezien in het dorp: de vlag

ONDER AAN DE VLAGGENMAST - Elke ochtend wordt de TiDoCa-vlag gehesen. Dat heeft een belangrijke betekenis. Aan de vlag kan je namelijk zien of je wel of niet mag timmeren. Als de vlag omhoog is mag er getimmerd worden. Tussen de middag en aan het eind van de dag wordt de vlag omlaag gehaald, en mag er dus ook niet meer getimmerd worden. Het is dus goed om de vlag een beetje in de gaten te houden. Wanneer de vlag aan het eind van de middag naar beneden gaat betekent dit niet dat je meteen naar huis gaat. Eerst moet er nog opgeruimd worden. Al het hout wat niet aan je hut vast zit moet terug naar het midden, en de spijkers worden terug naar voren gebracht. Zo houden we met elkaar het Timmerdorp netjes!



Niet alleen timmeren op het Timmerdorp

CASTRICUM - Het kan gebeuren dat je het timmeren even zat bent. Dat is helemaal niet erg, want er zijn genoeg andere dingen te doen. Wij beschrijven er nu alvast twee voor je:

Leestent

Op het terrein is een leestent te vinden. In deze tent liggen allemaal stripboeken, zoals Donald Ducks, Tina's en noem het maar op. Je bent altijd welkom. Je kan dus in de leestent rustig gaan zitten lezen.

Knutselen

Op woensdag, donderdag en vrijdag kan je knutselen en figuurzagen. Ouders en leiding helpen je daarbij. Vlaggen, timmerkisten en veel andere dingen zijn al gemaakt tijdens het knutselen. Er wordt omgeroepen wanneer je kan knutselen.

Behalve lezen en knutselen is er nog van alles meer te doen, maar de leiding wil me nog niet vertellen wat dat is. Dat betekent dat het nog een beetje een verrassing is wat er nog meer voor ons geregeld wordt.

Maandag 22 augustus: De eerste dag

TIMMERDORP - Na een heel jaar wachten is het deze maandag weer zo ver: Timmerdorp gaat beginnen! Om 9.15 gaat het terrein open en mogen jullie een hut uit komen zoeken. Dit is elk jaar weer een leuk gezicht, als jullie met je ouders in een lange sliert de brug over gaan en toegejuicht worden. Je mag niet alleen in een hut, dus als je nog niemand hebt om mee te timmeren moet je even langskomen bij de Regelkeet. Hier vind je altijd iemand die je met problemen kan helpen. Voor hulp kan je bij de leiding (in de rode shirts) terecht. Wanneer jullie allemaal een hut hebben zal er om 9.30 een kort praatje gehouden worden. Gelukkig duurt dit niet zo lang, want we kunnen allemaal niet wachten om te beginnen met timmeren!



Voor je het weet is het 12.00 uur. Dat is het moment dat jullie stoppen met timmeren. Deze eerste dag mag je nog niet lunchen op het terrein, dus iedereen moet naar huis om thuis een broodje te eten. Daarna, tussen 13.30 en 16.00 mag er weer getimmerd worden. Voordat jullie dan naar huis mogen moet er opgeruimd worden. Al het hout naar het midden van het terrein, spijkers weer ingeleverd en afval in de prullenbak. En 's avonds natuurlijk vroeg naar bed.

Wat moet je meenemen

Tijdens het Timmerdorp krijg je veel dingen van de leiding. Er zijn ook een paar dingen die je zelf mee moet nemen. Hieronder een overzichtje van wat je zelf bij je moet hebben:

- een hamer
- een zaag
- eventueel een nijptang
- een spijkerbakje
- goede, schoenen (met een stevige zool!)
- genoeg te drinken (vooral water)
- regenkleding
- warme kleding
- setje droge kleding
- vanaf dinsdag een lunchpakketje (als je op het Timmerdorp wil overblijven)

Van de leiding krijg je spijkers en hout, dat hoef je niet zelf mee te nemen. Ook wordt er een paar keer wat lekkers uitgedeeld.

Nieuw bestuur

Iets wat vooral ouders op zal vallen is dat er nieuwe mensen in de paarse shirts lopen. Sinds dit jaar is er officieel een nieuw bestuur. Vorig jaar hebben Merel, John, Guus en Daphne al meegelopen met het oude bestuur, maar dit jaar doen ze het voor het eerst helemaal zelf. Wij wensen het nieuwe bestuur natuurlijk veel succes!

De prijzenpiramide

TIMMERDORP - Voor de kinderen die vorig jaar meegetimmerd hebben was het niet te missen: de prijzenpiramide. Midden op het veld stond een piramide, en daar kon je prijzen winnen. Het enige wat je hoefde te doen was een vraag juist beantwoorden of een opdracht goed uitvoeren. Zou jij een prijs gewonnen hebben?



Dinsdag 23 augustus: De hutten schieten omhoog

TIMMERDORP - Wanneer je op dinsdag het Timmerdorpterrein op komt zie je al een echt dorp verschijnen. Er is op maandag natuurlijk veel getimmerd, en dat is duidelijk te merken. Veel hutten hebben dan zelfs al een verdieping, let maar op! Vanaf 9.00 mogen jullie weer timmeren. Om 12.00 is het pauze, en vanaf vandaag mag je ook in je hut overblijven. Zorg wel dat je eten en drinken bij je hebt! Je hamer moet wel blijven liggen, pas om 13.30 mogen jullie weer timmeren. Net als gisteren timmeren we tot 16.00, en ruimen we daarna met z'n allen het terrein weer netjes op.

MARKUS BV



Infra / Saneren / Slopen /
Waterbouw / Natuurbouw

Kwadrantweg 7 Amsterdam Tel. 020 - 587 40 00
www.markusbv.nl info@markusbv.nl

MARKUS BV

partner aan de basis

De week

Woensdag 24 augustus: Drukte bij de knutseltafels

Wat gaat de tijd snel, het is alweer woensdag! Als je je hut om wil trekken moet je zelfs een beetje op gaan schieten nu! Gelukkig heb je daar vandaag alle tijd voor. De hele ochtend mag je lekker timmeren. Als je het timmeren even zat bent kan je voor op het terrein ook knutselen. Ouders en leiding helpen je dan om bijvoorbeeld een eigen timmerkist te maken, die je daarna natuurlijk ook mee naar huis mag nemen.

's Middags heeft de leiding ook wat leuks georganiseerd. Wat dat is hoor je tijdens de week. Als je daar niet aan mee wil doen kan je gewoon lekker blijven timmeren. Misschien krijg je er nog wel een verdieping bij deze middag!

Donderdag 25 augustus: 'De barbecue rook zo lekker!'

HOUTPLEIN - Voor de voetbalfans onder jullie is donderdag een goede dag. 's Ochtends wordt namelijk het Timmerdorpsse voetbaltoernooi gehouden. Wie zin heeft om mee te doen moet zich aan het begin van de week opgeven. Dit wordt omgeroepen over het terrein, dus wanneer dat kan hoor je vanzelf. Als je niet mee wil voetballen mag je altijd komen aanmoedigen, of je kan lekker verder timmeren aan je hut.

Na de pauze mag er niet getimmerd worden. Het hele dorp gaat namelijk barbecueën. Om 13.00 maakt de leiding alle vuurtjes aan en krijgen jullie allemaal drie stukjes vlees, wat lekkers, wat drinken en pannenkoekenbeslag. Jullie mogen dit allemaal zelf klaarmaken. Neem wel een pan mee voor de pannenkoeken!

Ben je jonger dan tien, zorg dan dat je een volwassene (één per hut is genoeg) meeneemt die je kan helpen. Als je wil kan je ook altijd zelf nog wat extra eten of drinken meenemen wat je lekker klaar kan maken en kan eten (alcohol is niet toegestaan). Tip van de dag: marshmallows zijn altijd erg lekker!



Strip van de week:



Vrijwilliger in de aandacht

Het Timmerdorp wordt georganiseerd en begeleid door vrijwilligers. Zonder al deze mensen zou het Timmerdorp niet mogelijk zijn. In deze krant een interview met één van onze vrijwilligers: Paul.

Hoe lang ben jij al leiding bij het Timmerdorp?

Als ik me niet vergis ben ik dit jaar 15 jaar leiding bij het Timmerdorp. Dat betekent dat ik, als het goed is, dit jaar weer op het podium mag.

Heb je als kind zelf ook meegetimmerd?

Ja, ik heb eerst een paar jaar met mijn broertje getimmerd, en daarna heb ik nog tot en met mijn 15e met vrienden getimmerd. Ik ben nooit meer weggegaan bij het Timmerdorp.

Wat vind je het leukste aan leiding zijn?

De kinderen helpen met het bouwen van hutten zoals ik ze vroeger zelf ook maakte: hoog en dichtgetimmerd.

Wat vind je zo leuk aan het Timmerdorp?

Elk jaar is anders en elk jaar brengt nieuwe herinneringen en mooie verhalen met zich mee. Zo heb ik er een vriendinnetje aan over gehouden, waarmee ik dit jaar ga trouwen.

Zijn er ook dingen die je minder leuk vindt?

Dat na een week bouwen alles in één middag weer weg is. Dat vind ik toch altijd wel heel erg jammer.

En als laatste: Wat is jouw timmertip?

De enige manier om een hoge en stevige hut te krijgen is door op maandagochtend de tijd te nemen om je palen goed vast te zetten.



“Mam, gaat de fik door?”

REGELKEET - Als op vrijdag alle hutten gesloopt zijn kijkt iedereen al uit naar de avond. Het eten wordt snel naar binnen gewerkt. Iedereen wil weer op tijd terug zijn bij het veld. Daar is namelijk de fik; de leidingstoren, met al het hout eromheen, wordt in de fik gestoken. De leiding weet altijd pas op vrijdagmiddag of de fik ook echt door kan gaan. Het mag namelijk niet te hard waaien. Als dat wel zo is mag de stapel niet in brand gestoken worden, en moet al het hout worden afgevoerd. Laten we met elkaar hopen dat de wind ons ook dit jaar weer gunstig gezind is, en dat we op vrijdagavond kunnen genieten van een mooie Timmerdorpfik! Op vrijdag laten we jullie via Facebook en de site weten of de fik door gaat.

Vrijdag 26 augustus: Timmerdorp bijna afgelopen

LEIDINGTOREN - Voor je het weet is het alweer de laatste timmerdag. Gelukkig is het timmerdorp dan nog niet helemaal voorbij. Deze ochtend mag je nog timmeren en je hut helemaal afmaken. Tussen de middag gaat niemand naar huis, omdat we met z'n allen op het terrein eten. Zorg dus weer voor eten en drinken. Vanaf 13.00 uur beginnen we met het slopen van alle hutten. Allereerst worden de hoogste hutten omgetrokken. Daarna gaat iedereen aan de slag en worden alle hutten gesloopt. Ook vandaag: als je jonger dan 10 jaar bent moet je geholpen worden door een volwassene.

Timmerdorp doen we met z'n allen, dus als je eigen hut opgeruimd is help je bij je burens en op de plekken waar het nog niet helemaal klaar is. Pas als het hele terrein netjes is krijg je een aandenken aan het Timmerdorp en mag je



naar huis. Hopelijk is het timmerdorp dan nog niet helemaal afgelopen. Als het weer meezit hebben we 's avonds namelijk nog een grote fik! Het hout wordt om 19.30 uur aangestoken, en met z'n allen kijken we hoe ons timmerdorp echt eindigt! De leiding en alle deelnemers vinden het dan

altijd heel erg jammer dat het Timmerdorp afgelopen is, omdat we zo'n leuke week hebben gehad met z'n allen. Daarom is het extra leuk om samen met je timmervrienden of met bijvoorbeeld je ouders de foto's nog eens te bekijken op www.timmerdorpecastricum.nl

Het Timmerdorpgevoel

CASTRICUM - Dit jaar deelt Karlijn van de leiding haar echte Timmerdorpgevoel. "Het is geweldig om met de kinderen de Kabouter Plopdans te doen en K3 te zingen, dat doe ik maar eens per jaar." Als je bij Karlijn thuis zou komen herken je misschien wel dingen uit jouw hut. Ze vindt het namelijk altijd leuk om jullie creatieve ideeën mee te nemen naar haar eigen huis. Op vrijdagavond met alle kinderen de sloot in is voor Karlijn écht Timmerdorp. Wat is jouw echte Timmerdorpgevoel?



Timmerdorp heeft eigen postbezorging

DE BRUG - Binnen Castricum is het Timmerdorp eigenlijk helemaal een eigen dorp. Dat merk je aan de kleine dingen, zoals de Timmerdorpsse postbezorging. Als je een kaartje wil versturen staat er bij de brug, als je het veld op komt, een grote rode brievenbus. Gooi daar uw kaartje in, en onze postbezorgers brengen ze naar de juiste hut. Afgelopen jaren is gebleken dat vooral kaartjes van opa's en oma's het erg goed doen!

Zorg dat de naam van de ontvanger en het nummer van de hut duidelijk op de envelop staan. Een postzegel is niet nodig!

De Razende Reporter en de Flitsende Fotograaf

OVERAL - Wie meedoet aan het Timmerdorp is natuurlijk elke dag getuige van wat er allemaal op het veld gebeurt. Als je dan thuis komt heb je vaak helemaal geen zin meer om alles nog eens te gaan vertellen. Laat je ouders, opa's, oma's, broers, zussen, vrienden en andere familie daarom allemaal het Verslag van de Dag lezen. Daarin worden de hoogtepunten van de dag verteld, dus hoef je zelf niks meer te vertellen. Het Verslag van de Dag is te vinden op www.timmerdorpcastricum.nl, waar ook de foto's bekeken kunnen worden.



Radio in beeld

RADIOSHACK - Vandaag in de krant aandacht voor de enige echte Timmerradio. Onze timmerverslaggevers zullen elke dag verslag doen vanaf het Timmerdorpterrein. Hierbij zullen interviews gehouden worden en kan er meegedaan worden aan prijsvragen. Niels en Erik doen altijd hun best om leuke muziek uit te kiezen. Deze muziek zal natuurlijk ook wel een beetje opzweepend zijn: er moet getimmerd worden! Uiteraard draaien zij ook verzoekplaatjes van zowel kinderen als ouders.

Webcam op het Timmerdorp?

TIMMERDORP - Vorig jaar werd er op het Timmerdorp even gedacht dat er zelfs daar camera-toezicht nodig was. Gelukkig bleek dit niet het geval. De leiding had namelijk een webcam opgehangen, waarbij iedereen thuis het Timmerdorp de hele dag kon volgen. Ook dit jaar zal dat weer gebeuren. De webcam hangt bij de leidingluifel, en zal elke timmerdag live-beelden van het terrein uitzenden. Via www.timmerdorpcastricum.nl kan iedereen thuis de beelden bekijken. Zo kunnen zelfs vrienden en familie aan de andere kant van de wereld een beetje meegenieten van ons Timmerdorp!

Extra info



Zoek de 7 verschillen



Hoe bouw je een hut?

HUT 1 - Als je op maandag het Timmerdorpterein op komt staan er allemaal palen in de grond. Per hut staan er vier palen klaar. Om te zorgen dat je hut stevig en veilig wordt zijn er een paar regels. In dit krantenbericht leggen we je stap voor stap uit hoe je je hut moet bouwen.

De palen vastzetten

De vier palen die in de grond staan moeten stevig vastgezet worden. Dit doe je door kleine houtjes in de grond naast de palen te staan. Het is handig om pas verder te bouwen als je zeker weet dat je palen stevig genoeg staan. Als je te vroeg begint zou het namelijk kunnen dat je hut niet stevig genoeg is voor een bouwvergunning!

De kruislatten

Staan de palen stevig? Dan timmer je kruislatten vast. Kruislatten zijn, zoals de naam al zegt, latten die je in een kruis vast timmert. Aan alle vier de kanten van je hut komt zo'n kruis. Je hebt dus acht planken nodig. Heel belangrijk bij de kruislatten is dat ze aan de binnenkant komen. Als je ze aan de buitenkant timmert moet de leiding ze er weer afhalen en moet je alles nog een keer vast maken.



Dwarsbalken

Als je aan vier kanten kruislatten hebt getimmerd is het tijd voor dwarsbalken. Balken zijn heel dik en stevig, dus je kan hier geen planken voor gebruiken. Op deze balken komt uiteindelijk de deur te liggen, dus je snapt wel dat ze stevig moeten zijn. Voor dwarsbalken heb je hulp nodig van de leiding, omdat de gewone spijkers niet lang genoeg zijn voor de balken. Natuurlijk kan je de leiding wel helpen met het timmeren! Als de balken erop zitten kan je een bouwvergunning aan gaan vragen.

Wachten of dichttimmeren?

Soms duurt het best even voordat de mensen met de bouwvergunningen bij je langs komen. Er zijn namelijk heel veel hutten die een bouwvergunning willen. In de tussentijd kan je dus best je hut gaan dichttimmeren, zodat het een echt 'huisje' wordt.

Extra info



Een bouwvergunning

Als de mensen met de bouwvergunningen je hut hebben goedgekeurd (als de hut stevig genoeg is), mag je samen met de leiding een deur gaan halen. Die wordt vastgetimmerd op de dwarsbalken, en zo heb je een verdieping.

Verlengen

Als de palen (waar je mee begon) nog lang genoeg zijn, kan je beginnen aan je volgende verdieping. Dat is dus weer kruislatten, dwarsbalken, bouwvergunning en deur. Zijn de palen niet meer lang genoeg, heb je hulp nodig van de leiding. Zij helpen je dan met het 'verlengen' van de palen. Op die manier kan er wel nog een verdieping bovenop.

Wat maakt jouw hut bijzonder?

Zit je te wachten op hulp, of vind je je hut hoog genoeg? Dan kan je je hut gaan dichttimmeren, versieren, of andere dingen timmeren. Je kan bijvoorbeeld een tafel en stoelen maken, zodat je lekker kan zitten tijdens de lunch. Of je maakt je hut heel mooi, met bijvoorbeeld een raam en een echte deur. Wat ook altijd heel handig is om te maken, is een trap om mee omhoog te klimmen!

Mede mogelijk gemaakt door:

Onze dank gaat uit naar de volgende personen, bedrijven en instellingen, die mee werkten aan de totstandkoming van het Timmerdorp:



Markus aannemingsmaatschappij, Albert Heijn, Multimate, De Visser 't Hooft school, Boshutten St. Wilfried, Oudt Zwanenburg Sloopwerken BV, Steigerbouw Burgering "steigertje", Boels, J. Molenaar transport, Gildeslager Van der Meer, Bakker Burgmeijer, Muttathara, Roelofsen BV, Sportcentrum de Bloemen, Buko Huisvesting, AC Borst, NV Afvalzorg, Buko infrasupport, Nikki Klaver, Gemeente Castricum, Brandweer Castricum, Scouting Castricum

Overzicht en tijden

Maandag:

9.15 - 12.00 en 13.30 - 16.00 (tussen de middag moeten alle kinderen naar huis)

Dinsdag:

9.00 - 16.00 (tussen de middag mag uw kind overblijven. Zorg wel zelf voor eten en drinken. Dit geldt voor de rest van de week.)

Woensdag:

9.00 - 16.00 's Middags wordt er ook een activiteit georganiseerd. Tijdens de week hoort uw kind wat dit zal zijn.

Donderdag:

9.00 - 16.00 's Ochtends wordt een voetbaltoernooi georganiseerd. Hiervoor moet uw kind zichzelf wel opgeven. 's Middags wordt er vanaf 13.00 door alle kinderen gebarbecued. Ze mogen dan niet timmeren. Zorg dat uw kind een pan mee heeft. Ook mag er extra eten of drinken meegenomen worden (geen alcohol). Kinderen zijn vaak wat eerder klaar met barbecueën, en hoeven dan niet tot 16.00 te blijven.

Vrijdag:

9.00 - 16.00 (vandaag **moet** uw kind overblijven, zorg dus voor een lunchpakket). 's Middags wordt er vanaf 13.00 gesloopt. De kinderen mogen pas naar huis als alles netjes is. 's Avonds wordt het Timmerdorp vanaf 19.30 afgesloten met een enorme fik. Het hout van de week wordt onder begeleiding van de brandweer in brand gestoken. Dit gebeurt alleen als het weer goed genoeg is. Hierover worden de kinderen op vrijdag geïnformeerd.

Kleding

Het is handig als uw kind altijd een warme trui en regenkleding bij zich heeft. Ook stevige schoenen zijn erg belangrijk, omdat er vaak planken met spijkers liggen. Laarzen zijn, ondanks eventuele modder, niet stevig genoeg. Zorg het liefst voor werk- of veiligheidsschoenen.

Wanneer we uw hulp verwachten

Op donderdagmiddag wordt er vanaf 13.00 uur gebarbecued. Als uw kind jonger dan 10 is moet er minimaal één volwassene per hut bij zijn om te helpen. U kunt dan voor uzelf ook wat eten en drinken meenemen (geen alcoholische dranken). Zorg ook dat uw kind een koekenpan mee heeft.

Op vrijdagmiddag worden alle hutten vanaf 13.00 gesloopt. Ook hierbij is hulp van een volwassene verplicht wanneer kinderen jonger dan 10 jaar zijn.

Om de vrijwilligers te ontlasten bij het opruimen laten wij niemand naar huis voordat het terrein in goede staat is. Dan krijgen de kinderen een aandenken en kan iedereen tegelijk naar huis. Wel zo eerlijk.

Contactgegevens

In noodgevallen kunt u ons tijdens de week bereiken via: **0251-679984**.

Mocht u dringende vragen hebben dan kunt u bij de regelkeet of bij iemand van het bestuur (te herkennen aan paarse shirts) terecht.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.timmerdorpcastricum.nl

